

Referat af generalforsamling i  
**Trykkefrihedsselskabet af 2004**

*lørdag d. 19. mart 2022  
i Vartov, Farvergade 27, 1163 København K.*

Formand Aia Fog bød velkommen, og dernæst var der fællessang, *I Danmark er jeg født*, til akkompagnement af Ove Krüger.

**1:** Valg af dirigent og referent.

Som dirigent for mødet pegede Aia Fog på Morten Uhrskov Jensen, der blev valgt med applaus.

Morten Uhrskov takkede for hvervet, meddelte, at indkaldelsen var udsendt rettidigt og gav herefter ordet til formanden, der påbegyndte bestyrelsens beretning for det forløbne foreningsår.

Til referentposten meldte Lone Nørgaard sig.

**2:** Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.

Beretningen kan læses under ”**Generalforsamling 2022**”.

Bestyrelsens beretning blev efter et par korte indlæg fra salen, om bl.a. muligheden for at klage til Facebook, godkendt med applaus – ligesom der fra salen var stor applaus til de personer, som Aia Fog nævnte specifikt i sin beretning, bl.a. Trykkefrihedsselskabets sekretær Kit Louise Strand.

**3:** Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

Kasserer Kirsten Valeur forelagde regnskabet for det forløbne år og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

(Regnskab og budget kan læses under ”**Generalforsamling 2022**”).

Kirsten Valeur påpegede, at den største udgiftspost dækker over honorar til formanden, herunder pension, samt administration og arrangementer.

Trykkefrihedsselskabet ligger rimeligt stabilt på ca. 900 medlemskaber.

Anders Johnsen havde den kommentar til regnskabet, at på grund af en række streaming-arrangementer som følge af corono-restriktionerne havde det ikke været muligt at opkræve den sædvanlige entré.

Såvel regnskab som budget blev godkendt med applaus.

**4:** Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.

Kontingentets størrelse på 400 kr. for et almindeligt kontingent og 200 kr. for studerende og pensionister blev godkendt.

**5:** Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Der var ingen forslag.

**6:** Valg af formand.

Aia Fog blev valgt som formand med applaus. Ingen andre ønskede at opstille.

**7:** Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 (evt. 3) suppleanter. Michael Pihl, Kirsten Valeur, Lone Nørgaard og Jannich Kofoed er på valg - alle ønsker genvalg undtagen Lone, der ønsker at fortsætte som suppleant.

Alle blev genvalgt til bestyrelsen med applaus, og Lone Nørgaard og Katrine Winkel Holm blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen skønnede, at der ikke var behov for en tredje suppleant.

Pernille Bendixen har været nødt til at trække sig bestyrelsen pga. ændrede arbejdsforhold. Peter Andreas Fog stillede op til den ledige bestyrelsespost og blev valgt med applaus.

Bestyrelsen har følgende sammensætning: Aia Fog, Marianne Horsebøg, Anders Peter Johnsen, Kit Louise Strand, Michael Pihl, Kirsten Valeur, Lars Brinth, Jannich Kofoed og Peter Andreas Fog.

## 8: Valg af revisor.

Ole Gerstrøm, der har tjent TFS trofast gennem mange år, blev igen valgt som revisor - med applaus.

## 9: Eventuelt.

Under punktet orienterede et medlem, Frans, om, hvordan man i højere grad kan sikre sin færden på nettet. Interesserede kan orientere sig i bilaget efter referatet, som medlemmet var så venlig at fremsende til referenten. \*\*\*

Michael Pihl oplyste om et kommende debatmøde d. 11. maj om censur på de sociale medier.

Jørgen Pontoppidan undrede sig over, at, at der ikke var henvisning til Grundloven. Og der udspillede sig en kort debat om, hvad Grundloven kan bruges til i forhold til ytringsfrihed.

Morten Uhrskov Jensen fremsatte en kritik af svage politikere i forhold til censur på Facebook.

Et medlem ytrede stor opbakning til Trykkefrihedsselskabets kommende søgsmål mod Facebook.

Et andet medlem gjorde opmærksom på forskellen på at blive deaktiveret på Facebook og blokeret.

Morten Uhrskov rundede af med at konstatere, at det var den hurtigste og mest fredelige generalforsamling, han nogen sinde havde oplevet.

Afsluttende fællessang, *Jeg ser de bøgelyse øer*, til akkompagnement af Ove Krüger.

...

*Referent*

*Lone Nørgaard*

\*\*\*

**LINUX** er en serie af forskellige åben software styresystemer. De er åbne på den måde, at alle, der har forstand på den slags, kan downloade dem og bruge dem til hvad som helst. Derfor styrer de det meste i verden (med diverse ombygninger) Mercedes, tankstationer, printere osv osv. De bruges også til store servere, da de er meget stabile. Jeg downloader styresystemerne til pc-ere, og kun Linux Mint modellen. Der er mange andre, men jeg synes bedst om den.

**TOR** (The Onion Router) er en browser som Firefox. Faktisk er det en overbygning på Firefox. O-et der kommer fra "onion" = løg, kommer af, at browseren fører dig gennem forskellige lag af servere og ikke kun gennem en. Tre servere (relæer) kommer man igennem før man når den hjemmeside, man søger. Der gør det næsten umuligt at spore dig, for tre gange under vejs skifter din pcer ip-adresse (=en slags cpr.nummer). Man kan også sige, at forestiller vi os, at vi kører i bil til Esbjerg og bliver skannet mange gange under vejs, så skifter bilen med Tor nummerplade tre gange på turen, og så bliver det svært at spore den. Disse tre skift gør så, at hastigheden bliver lidt langsommere end f.eks. i Firefox. --I lande med kraftig censur mod indbyggerne kan det være svært med selv TOR, men så findes der en "bridge" (=bro) med hvilken man kan slippe ud. For et halvt år siden ca. var der en kraftig opstand på Cuba, men DR opdagede det ikke rigtig. Det gjorde vi andre, for cubanerne slap ud med informationer, skønt diktaturet forsøgte at lukke internettet. TOR er særdeles populær i Rusland, Kina og Iran.

**VPN** (Vertuel Private Network) fungerer lidt som TOR, blot skifter man her kun "cpr-nummer" én gang. Altså, vi kører med falske nummerplader, og vi har kun ét sæt. Sikkerheden ligger så i, at udbyderen ikke videregiver vores falske nummerplader, og her stoler jeg mest på Protonmails udgave. Jeg ville aldrig købe en dansk forbindelse. Protonmail har servere over det mest af verden, og de skriver, at bruger man en server i Schweiz, Sverige eller på Island er man mest sikker pga. disse landes datasikkerhedslove. MEN hvad med censur? Her har jeg fundet ud af, at Argentina, Chile, Brasilien og USA er bedst, hvis man f.eks. ønsker at læse om Tysklands historie. (Hos Protonmail kan man, (alt efter hvor meget man betaler) vælge mellem mange forskellige servere, og derfor læser jeg historie fra f.eks. Brasilien (med en bagvedliggende sikkerhedsserver fra Schweiz, Island eller Sverige, systemet hedder Secure Core) og går i banken via Island).

Men virker det så? Ja, det gør det. Bestiller jeg varer og bruger en server på Island, kan det ske, at firmaet skriver, at de ikke leverer til min lokalitet. De tror, at jeg bor på Island. Det hjælper så, når jeg udfylder felterne med navn og adresse. :-) Det

sjoveste er, hvis man prøver at gå på Youtube eller google fra TOR; det er stort set umuligt, og hvorfor? FORDI DE SÅ IKKE KAN SPORE MIG!

**Duckduckgo** har også forskellige antispøringsprogrammer, som jeg bruger. Jeg går altid på borger.dk fra tor, og det virker. Banken er bedst fra VPN, for med TOR går der tit kuk i det, når jeg skal åbne nye undervinduer på bankens hjemmeside.

**Duckduckgo** er også en søgemaskine. Den laver ingen statistik over mine aktiviteter og bringer hvad der findes, og ikke hvad den bliver betalt for som Google. (Google er verdens nok største annoncevirksomhed, og den lever af at bortsælge de informationer, den indsamler om brugerne).