

Præsentation af Lars Brinth

Mit navn er Lars Brinth, født i 1952, og siden oktober sidste år pensioneret præst.

Jeg har været medlem af Trykkefrihedsselskabet praktisk talt siden dets oprettelse og været med til en del af møderne, når det kunne lade sig gøre fra Vendsyssel.

Jeg kom til København i 1970, hvor ikke blot det politiske liv eksploderede, men også - parallelt hermed - en grasserende fascination af guruer, Kina, Mao, meditation og al Østens visdom huserede. Det blev den underliggende tråd bag mit første embede som sømandspræst i Yokohama og siden som religionsdialogiserende præst til Hongkong inden jeg blev sognepræst i Hanstholm og senere Bjergby-Mygdal i Thy og Vendsyssel.

Efter i 12 år i at have set på det Fjerne Østen's tempo og know-how og økonomiske styrke var det derfor en selvfølge, da det meget senere kneb med at få lov at sige noget, - trykke-, forsamlings- og talefriheden! - i forbindelse med den senere opståede grasserende fascination af den - nu - *mellemøstlige* religiøsitet - at gå aktivt ind i det nu henslumrende 'Islamkritisk Netværk i Folkekirken': en så blåøjet tro på egen vidunderlighed over for de kræfter, som nu vokser op omkring os kunne man ikke sidde med hænderne i skødet over for.

Det er den baggrund hvormed jeg stiller op til bestyrelsen for Trykkefrihedsselskabet. I stor respekt for den indsats der er gjort og dens fornemme stil - i håb om at kunne bidrage lidt i en tid, hvor det offentlige liv - efter min mening - i betænkelig grad præges af naivitet over for det totalitæres mange ansigter og snigende væsen.